

Så har det hänt igen. Stugägarna i Tyluddens Fritidsby har återigen överträffat sig själva. Vi var några stycken som träffades på Gröningen för att röja upp kring vår fina Gröningen. Det röjdes skog, räfsades ris, planterades lökar och inte minst bar ris. Vilket fantastiskt jobb av några stugägare som återigen överraskade varandra med ett stort kunnande i hantering av motorsåg, röjsåg, trimmer, sekator och en vanlig räfsa. Det fanns tom de som med härlig stil hanterade en vanlig bågsåg. Dessa professionella, arbetsvilliga och härliga människor, har som alla andra proffs, en skara kring sig som stöttar och ibland kommer med härliga tillrop. Denna skara av risdragare, klippare av mindre grenar, och en utstrålning av arbetsglädje, som sällan skådats i Tylösand, gör att vår lilla Oktoberfestival blir en sådan härlig samvaro i gemenskapens anda.

Arbetet med att snygga upp i skogen gick som det brukar alldeles perfekt. När allt slit var färdigt väntade en sedvanlig grillad korv med bröd, som vår mästergillare Magnus tillsammans med den alltid stand-by grillaren Mia såg till att korvarna grillades på båda sidor. Detta fenomenala grillsätt gör att en vanlig enkel korv och bröd upplevs som en gourmetmiddag på PioPio i Halmstad.

Alla Oktoberfestivaldeltagare lät sig väl smaka och noterbart är att det förkom inget dåligt bordsskick. Alla strök senap på korven utan att melera halva armen med senap. Ingen smaskade så att grannen fick byta plats. Drickan bestod av läsk och lättöl, vilket gjorde att alla höll stilen och var trevliga mot varandra hela tiden vi var tillsammans. Dessa fantastiska stugägare har återigen visat att folket i Tyluddens Stugby kan åstadkomma underverk med små enkla medel, och det otroliga har hänt att smålänningar och hallänningar jobbar bra ihop utan att ryka ihop och slåss. Men det var nog bara på Östra Stranden som dessa slogs så att tänder försvann och blåtiror tillkom

Här i stugbyn var det glädje och fest efter ett strålande gemensamt jobb av smålänningar och hallänningar. Om det är andra Landskapsinvånare, som också brukar slåss så höll de också igen i den fina gemenskapen i vår speciella by.

Att få vara lagledare i ett sådant lag som detta, vilka gjorde Oktoberfestivalen till en av årets höjdpunkter, är en upplevelse som slår ut allt annat i min lagledarroll.

Allt detta enligt uppfattning av lagledare

*Rune Petersson*