

## EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT GRÄSKLIPPARÅR

Tillönskas er alla i Gräsklipparlaget. Det är ett stort nöje att vara lagledare för ett sådant härligt lag. Jag har under året kollat andra stugföreningar i vårt närområde. Det finns ingen stugförening som har den kunskapen och finishen med gräsklippningen som Tyluddens Fritidsby har med sitt gräsklipparlag. Vi har en allroundkunskap som är överlägsen alla andra stugföreningar. Allt detta är de namngivna klipparnas förtjänst, och det pratas allmänt ute i stora världen om våra fina gräsmattor.

Ta bara som ett exempel när Unnaryds Bengt på ett mycket vant sätt klipper fotbollsplanen, så att det blir offsidelinjer i gräsmattan. Det är svårt att efter en sådan klippning, se skillnad på gräsmattan på San Siro Stadion i Milano eller Wembley i London. Bra jobbat Bengt. En annan härlig klippare är förstås Anders som utan bekymmer kan hantera en "wheeler" med ena handen och en mobiltelefon i andra. Urstarke Anders håller på ett alldeles speciellt sätt våra gräsmattor runt den nedre förråds- och toalettbyggnaden så fint, att det ser ut som ett utställningsområde för gräsklippning.

En annan uppmärksam situation med gräsklippning, var när jag iakttog en ovanligt stor samling av kvinnor i alla åldrar vid den branta backen upp mot fotbollsplan. Jag hörde spridda röster om någon med läckra muskler, och ett mycket sensuellt rörelsemönster, för att klippa den branta slänten mot fotbollsplanen. Det var klart AmbulansPer som med sin vältränade kropp gav en gratisshow med sina ryggmuskler, till våra intresserade damer.

Det talas idag i den moderna fotbollen om något som heter wingback. Det är helt enkelt ett nytt namn på våra gamla ytterbackar som skulle hålla rent på kanten. Jag har tänkt att skriva till Svenska Fotbollförbundet, att när det gäller att hålla rent på kanterna, så kan de titta på när Jörgen, Gert, Lasse och Micke jobbar. Finns inte en kant på hela området som inte är ren från ogräs, och linjerna är spikraka, precis som på Örjans Vall, eller andra internationella arenor.

När jag nu är inne på fotboll så vill jag gärna nämna Stig Petersson. Vad har han med fotboll att göra? Kan jag höra viskas i örat. Jo, det är nämligen så, att jag känner mig lika trygg, som lagledare för ett gräsklipparlag, som Åby Ericsson gjorde med sin storspelare Björn Nordqvist. Åby har en gång sagt att så länge Björn är med så känner jag mig trygg. Björn hade större fotbollskunskaper än honom själv. Samma sak med Stig. Jag känner mig trygg med alla maskiner och deras service då Stig kan dessa mycket bättre än jag, som på sin höjd har trimmat en och annan moped för många år sedan. Stig är en värdefull medlem vid vår gemensamma genomgång inför gräsklipparsäsongen, då hans maskinkunskap förmedlas till oss andra på ett lättsamt och förståeligt sätt.

Vill bara som avslutning på min lilla Julhälsning nämna, en liten speciell händelse, när min klipparpartner Ingvar klippte den branta backen från stugorna på nedre området. När jag såg hans ansikte, såg jag bara ett stort leende. Jag tycker detta leende symboliserar hela gräsklipparlagets inställning till vårt arbete i god föreningsanda. Vi gör jobbet med glädje, och det har spridit sig så, att det är några stycken, som frågat om de inte kan få vara med i gräsklipparlaget.

De ni alla gräsklippare. Sträck på er och koppla av efter en välförtjänst arbetsinsats i vårt kära Tyluddens Fritidsby.

Hälsar er lagledare Rune