

Rapport från en städdag – långfredagen 2022

Så var det dags igen. Efter två års pandemi kom vi igång med den populära städdagen. Den är så lagom, då man kommer som man är, och inte några timmar framför spegeln innan. Utför ett alldagligt jobb, utan några större funderingar hur vi skall jobba. Städdedarna väl förberedda och tar med gott självförtroende hand om sina adepter. Alf och Gunilla fick med sig ett gott gäng och alla hade en medfödd balans i starkt lutande terräng, och rörde sig som de vanaste bergsgetter i Österrike. På så sätt blev det mycket gjort med små resurser, och städarna hann även att få en glimt av den fantastiska utsikten över Tjuvahålan.

Några meter från backen utmed parkeringen Jobbade Ninnis lag och som vanligt gjorde de bra ifrån sig i deras speciella häckroll. Att under dessa speciella omständigheter med bilar runt omkring, både körande och stående är det fantastiskt, att överhuvudtaget få fram en sådan underbar häck. Det syns att gänget är samspelade, och att det finns ett visst intresse att få fram snygg häck att titta på i sommar.

Några meter från häckjobbet hittar vi vår debutant inom städledareskrået. "Kattis" Mangfors skötte den detaljen med bravur, och fick klart utmärkt hjälp av maken Ingvar och övriga städare. Jag känner "Kattis" genom att vi går på samma gym, och där har "Kattis" utvecklat en strålande fysik och harmoni med sig själv och att ett lass invasiva växter och annat skräp vållar inte "Kattis" några problem. Här kom det in lite nya ideér från det småländska nytillskottet. Det bjöds på kaffe med dopp, och denna förfriskning mitt i hårt städjobb uppskattades mycket. Smålänningar, de kan dom. Djärvt att ge sig in i en Halländsk miljö med så avundsvärt nytänkande. De vi Hallänningar som alltid påstått att smålänningar är snåla. Där fick vi så vet teg, men bara några minuter.

Nästa anhalt var ytterområdet mot den stora kommunala parkeringen. Där är Per populär städledare och vi vet nu varför. Städningen är inte svårare än någon där, men Per's genuina sjukvårdsutbildning drar den kategorin till sig som gillar hårt arbete, utan risk för följder, om man svimmar. Per är dessutom bra på mun mot mun metoden och som vanligt samlades några galanta damer som hoppades på att bli väl omhändertagna om skulle svimma. Per har med sin blotta existens skapat ett förtroende mellan städledare och städare. De jobbar stenhårt utan rädsla för att svimma, då hälften av städarna ser fram emot räddningen.

På 400 området fick jag återigen en överraskning. Där låg och satt ett gäng i kanten av gatan och rensade ogräs. Inger Öster och hennes kompisar tog sig an hela väggkanten och med en iver och antusiasm som bara några stugägare på 400 området kan åstadkomma. Inte nog med det, utan städledare Anders var i full gång med att röja i skogen. Mycket härligt att se Anders och hans kompisar med sådan blick, bara de ser ett träd som de kan röja bort. Den iver och arbetsglädje som hela gänget utstrålade kan jag bara säga så här. " Södra Skogsägarna" Trädplockarna, och Deremo m.fl. kan slänga sig i väggen. Ni har inte en chans mot Tyluddens trädfällargång, när de kommer igång under Anders ledning. Dags att svänga av mot

höger och ta rundan om lekplatsen där "Gubbarna med färg" Huserar. Målargänget har fått en ny medlem i Sven Bengtsson. I och med detta nytillskott så ändrade gänget låt man hela tiden sjunger på. Förr kunde man höra följande låt. "Vi skall måla hela världen lilla mamma" men den blev för tam då Sven gjorde entré i målargänget. Ni som har musiköra kunde klart höra den gamla goda Rolling Stones låten. "I see a red door and I want to paint it black". Den låten sjöngs av målargänget och de gjorde det så bra att folk dansade några steg som påminde om den gamla rock'n rollen på 60-talet. När jag på avstånd såg detta trodde jag att någon stänkte färg på de dansande, och tänkte för mig själv, att det var för "djävligt" så dyr som färg är. Men så var inte fallet utan Stig, Mats och Sven sjöng acapella så bra att bilarna ute på vägen stannade och larmet gick hos Livräddarna. Livräddarna ringde mig strax efter, och bad mig stänga av flisapparaten som vi startade alldeles nyss. Jag har inte sagt detta till målargänget, då jag tyckte det felaktig kritik. Jag tyckte det lät som någon som om någon från 400 området som kommit i kläm. Vilket härligt målargäng och vi hoppas på repris till nästa år. Jag har även kontaktat HBKs ledning att vi i Tyludden har tre "gubbar" som verkligen kan lära A-laget att måla. Jag fick inget svar direkt men de hade kollat och i eftermiddags ringde HBKs manager och påstod att en som kommer Växjö och håller på Öster är vi inte intresserad av. Storsnutet, tycker jag då de inte sett Stig måla.

Sist men inte minst. Ett stort tack till de fantastiska korvgrillarna. Jag menar klart de som grillade, och inte de, där grillkolen glödde.

Vilka korvar! Grillade med sådan känsla och så trevliga de är med sin mycket speciella sving i grillspettet. Någon av dem svingade spettet på ett sådant sätt, att någon påminde sig om en världsberömd dirigent på en Opera på La Scala i Milano.

Bra jobbat tjejer och nu har det blivit mycket bättre med bordsskicket, så i år blev det senap över.

Tack allihop som på något sätt bidragit till en mycket trevlig dag i vår kära stugby.

Hälsar
Städgeneralen
Rune